

Wemellied It ain't me babe **Als alles altijd 't zelfde is**

1ste strofe :

 G Am
als alles altijd 't zelfde is,
 G Am
dan wordt de wereld saai,
 G Am
De aap is een mier, de muis een vis
 G Am
De stoel een kast, de boom een kraai
 Bm Am
Zonder wemels is alles maar gewoon,
 Bm Am
Dan zou de wereld altijd slapen
 Bm Am
Geen blijde gezichten, geen zot vertoon
 Bm Am
Alleman zit stom te staren

Refrein :

 C C D
sommige sterren wemelen meer dan verwacht
 G C G
't zijn de mooiste, de mooiste van de nacht
 C D G
ze vallen niet maar klimmen heel zacht

het zijn de mooiste, de mooiste van de nacht
ze vallen niet maar klimmen heel zacht

2de strofe

In mijn kop raast alles altijd even snel
Het wemelt er van hier tot daar
Stilletjes denken, dat probeer ik wel
Maar ik wemel er nooit mee klaar
Ik vergeet soms wat men me vraagt
En van moeten krijg 'k het heen en weer
Soms wil ik dat alles vertraagt
Mijn kop zit vol, het wemelt er weer

refrein :