

Wemelsong : IK BEN GEWOON EEN KIND

Tekst en muziek : Ine Peetermans

Als ik speel , vind jij mij mogelijk wat anders.
Als ik praat , vind jij mij zelfs een beetje raar
Als ik stap, dan zie jij dat ik anders wandel
En ik merk dat en ik heb dat niet zo graag.

Refrein:

Ik ben gewoon een kind
Dat wil spelen in de wind
ik hou net zoveel van spelen als een ander
Ik eet mijn boterham
Soms met kaas of jam
Misschien wemel ik wat meer dan een
ander

In de omgang is het soms een beetje moeilijk
ik begrijp de dingen niet op jouw manier
daarom ben ik toch nog niet zo heel verfoeilijk
Leer mijn taal en maak met mij nog wat plezier

mensen vinden mij soms wel een beetje heftig
't zit van binnen en dat moet er dan maar uit
En dan roepen ze : "gedraag je nu es deftig !"
Maar spontaan ben ik nog altijd een flapuit

Streng mensen kunnen moeilijk van mij houden
Ik vergeet wel es wat ik zoal moet doen
't is dat ik dat allemaal niet kan onthouden
Want mijn hoofd zit al zo vol met rood en groen

als ik wemel, hoor ik al die boze mensen
Dan verschiet ik, want dat hoor ik al zo vaak
Tja, wat moet ik dan met al mijn eigen wensen ?
'k word verdrietig want ze schieten echt wel raak

Tussen mensen die mij helemaal aanvaarden
hoe ik ben met al het wemelen erbij
bloeï ik open en ontdek mijn volle waarde
en geef alles wat ik heb en voel me vrij